

Barva-bladet

Ett informationsblad för Barva Bygdegemenskap nr 42. Nr 2 år 2013.

Utgivare: BarvaBygden.se och samordnare är Anne Ivarsson, tel: 016-92043

E-post: anne.ivarsson@barvabygden.se

På internet: <http://www.barvabygden.se/bb-42.htm>



Barva Framtid har den 1/1 2012 bytt namn till **BarvaBygden.se**
vi har bara bytt namn och inget annat är ändrat!



Till att börja med vill jag och styrelsen tacka alla som har lagt ner kraft och fritid med jobb på våra arrangemang. Ni är guld värda.

Sen skulle vi behöva just din hjälp med arrangemang för nästa år. Vi behöver fler aktiva som vill hjälpa till vid våra tillställningar.

För nästa år har vi hittills 2 arrangemang planerade.

Den 28 mars har vi planerat att ha en kulturafton/pubafton.

Den 7 juni kommer vi att ha våran cruze med fordonsträff.

Nu väntar jag på snön och tomten så klart. Hoppas verkligen att vi har snö när vi har vår julmarknad den 7 december.

Jag växte upp på Säby här i Barva. Ett år på julafton ringde vår granne och frågade mamma och pappa om han skulle skicka ner en tomte. Dom sa naturligtvis ja. Några timmar senare bankade det på dörren och där stod tomten. Än idag så har jag ingen aning om vem tomten var.

För mej, säger det en hel del om oss, som bor här i Barva. Här ser vi varandra och hjälper varandra när det behövs. Även om hjälpen med tomten inte var viktigt så gav det mej och mina syskon ett minne för livet.

Jag önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. /Lill Holmström



Det är vi Barvabor, BarvaBygden.se, som betalar för elen till de tre lyktstolpar vid korsningen väg 900 och sockenvägen/Barvavägen. Bankgiro 5086-6961 "Barva Framtid" och märk med belysning och ditt namn!

BarvaBygden vill bilda ett nätverk "Grannsamverkan" för att minska brottsligheten, som även drabbar vår bygd.

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet.

Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen.

Metoden är enkel.

Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas

vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända - det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Därför har organisationen Samverkan mot brott utarbetat ett utbildningsmaterial för alla som vill engagera sig i Grannsamverkan. Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen.

Kontaktombud till grannsamverkan, skulle Du kunna tänka Dig att vara det?

Barvabygden är planerat att indelas i tio områden med minst två ombud i varje område. Klara ombud är Jan Jansson Klockåsen, Kjell Ivarsson St. Grindhammar, Daniel Orrholm Zentio Säby, Bengt Pettersson Stensäter, Kjell Hallblom Prostökna och Hans Törnblom Hagaborg. Det behövs fler! Varför inte du/ni?

Ni kan höra av Er till mig, när Ni bestämt er för att hjälpa till med denna verksamhet, och var snälla och kontakta: Rolf Ljung, Barvagården, 635 04 Eskilstuna, tel 0725 19 90 80, mail: rlbilfrakt@hotmail.com

Höst i Barva

Allt är stilla och musiken har tystnat, Barvabygden kurar i mörkret.

Vi minns alla härliga kvällar med dansen, musiken som strömmade emot oss.

Bingokvällarna med alla som hoppades på vinst, köpte kaffe och korv i pausen.

Värmen, solen som fått oss att njuta av en underbar sommar.

Cruzingen som samlade så många entusiastiska människor med eller utan bilar, som ville njuta av all putsad krom och v8-muller, traktorpullingen som verkligen är ett roligt inslag i denna härliga bygd.

Vi som bor i Barvagården har följt kossorna som kom åkande på vagnar för att komma ut på sommarbete, tittande och råmande följde dom oss med ögonen, det kändes som om dom visste att snart skulle dom få springa på gröna ängar.

Alla våra bönder som sliter och åker fram och tillbaka med tröska, höbalar, vatten till djuren. Vi har även fått se kossorna komma tillbaka, tittande som om dom ville berätta vad härligt dom har haft det i sommar. Nu är det ganska tyst på vägen, traktorerna kommer inte så ofta nu.

Ja, nu är hösten här och jag minns den underbara sommaren och ser fram emot våren, när allt vaknar till liv igen, och jag hoppas få se kossorna åka till grönbete igen.

/ Gittan

Vi söker liggunderlag/sittunderlag eller stolsdynor till stolarna i danshallen så att alla kan hålla sig varma om "rumpan" när dom sitter och fikar på julmarknaden och andra tillfällen när vi träffas och har trevligt!

Har du några gamla som bara ligger så kommer dom till nytta!!! Går bra att lämnas till Gittan Lindeberg, Barva bygdegård eller ring på tel: 0709 759 267 så kan jag hämta dom.

PS. Vi önskar även dukar i alla storlekar och färger som vi kan använda vid arrangemang DS.

Bokbussen kommer till Barva Skola/Kyrka någon torsdag i månaden kl. 15.20-15.40 med början i jan. 2014. Datum på anslagstavlorna!

Du kan låna romaner, faktaböcker, ljudböcker, tidskrifter, och barnböcker.

Du skaffar ett lånekort i bokbussen genom att visa legitimation.

Återlämning kan även ske på alla bibliotek och mötesplatser i hela kommunen. Böcker kan beställas direkt i bussen, via telefon eller e-post.



Hänt i Barvabygden

Lennart Grahn från gamla Shanes och orkestern "Back to the sixties" besökte bygdegården 28/9. De berättade om när popen kom till Sverige och spelade en massa gamla godingar. Det blev både dans och lyssnande. Ett 50-tal besökare kom och tyckte om upplägget.

Pub med amerikanskt tema blev det lördagen 19/10. Bilder från Amerika snurrade och bakgrundsmusik fanns det. Folk kom och gick, kändes trevligt att de bara kunde titta in en stund eller vara hela kvällen.

Barvadagen 1 september

Ett vackert väder gjorde att många besökte bygdegården. Programmet var marknad och loppis i danshallen. Ett minizoo fanns att beskåda, ridning, uppträdande av "The Ghouls", arboristen Charles Lidster visade sina arbetsverktyg och hur man klipper ur träd. Bertil Zentio visade hur man tar hand om gamla fönster. Rune Johansson berättade om Barva hembygdsförenings första 90 år.

Barva IF

Under sommaren hade Barva IF 11 st. bingokvällar i Barva bygdegård. Många kom och hoppades på vinst under kvällarna. Jackpottarna spelades ut sista kvällen.

Barva IF har under hösten startat upp en föräldraträff på Pilängen IP på fredagsförmiddagarna. Föräldrarna använder "Facebook" under gruppen: "Föräldraträffar i Barva" på datorn för att kommunicera med varandra om vilka som kan träffas./Maud Svensson



Barva och Årila LRF-avdelningar inbjöd en lördag i oktober till plöjning med veterantraktorer och gamla plogar, en tillsynes lyckad dag för både förare och åskådare. Förutom plöjning bjöds även på en uppvisning i konsten att köra slalom med traktor mellan ett antal utplacerade rundbalar. Även några hästar med ryttare ställde upp, de visade sig vara smidigare och snabbare i denna gren än traktorerna.
/Kjell Ivarsson

Efterlysning! Någon som känner igen huset?



Huset var tänkt som Barva stationshus med en ev. ombyggnad. Man hade tänkt en järnväg (Östergötlands smalspåriga järnvägar) mellan Eskilstuna och Strängnäs på 1880-1890-talet.

Tyvärr blev det ingen och för bl. a. Barva kommun ansåg det skulle bli för dyrt.

Men 1895 invigs linjen Norra Södermanlands Järnväg (Södertälje - Åkers styckebruk - Eskilstuna). Svealandsbanan blev klar 1997.

Vet du något kontakta hembygdsföreningen!

"Ur ordförande Rune Johanssons 90-årsjubileumstal"

BARVA HEMBYGDSFÖRENING 90 ÅR

1922 fick Prostökna skola en ny lärare, Karl Axelsson. Kulturen låg honom varmt om hjärtat och folkbildning såg han som viktigt. 1922 tog han och några andra folkbildningsintresserade personer kontakt med Södermanlands föreläsningsförbund och en första föreläsning hölls 19 jan. 1923 och efter mötet beslöt man att bilda Barva föreläsningssanstalt.

Att få intressanta föreläsare kostade pengar, men att en föreläsningssanstalt skulle ordna fester och underhållning för att få in pengar var att sänka sig för djupt. Så vad gör man då? Jo, man bildar en Hembygdsförening, med samma styrelse som föreläsningssanstalten.

Hur såg då denna styrelse ut? Jo, socknens barnmorska, man såg framåt, två lärare, prästen och tre lantbrukare. Varav två var "torpare". Av tre suppleanter var två kvinnor och en bonde.



Barnmorskebostaden - Stensätter

Hur såg då Barva ut? Ca 900 invånare. Tre skolor och tre affärer, skomakare, smeder, sömmerskor, flera sågverk, kvarn och övriga hantverkare. Poststuga fanns vid Bergaholm och i övriga affärerna hämtade du även post och tidningar. Sexårig skolgång med fortsättnings-skola.

Några ord om Barva historiskt.

Av fornminnen kan vi se att de delar som ej stod under vatten varit bebodda i mer än 4000 år. Den tid vi kallar stenåldern. Under bronsåldern, tiden från 1700 före Kristus till 500 f. kr. var Barva ett centralområde i mellansverige. Under äldre järnåldern började Barvaåsen användas som gravplats.

De större byarna Säby, Skäggesta, Söderby, Hössäker och Spånga kom till på yngre järnåldern. Barva blev en knutpunkt på farleden från Birka och västerut.

Varifrån kommer då ordet Barva?

Ordet lär betyda lundar. I Vårfruberga klostrets jordebok från år 1200 benämns området som "barboheret", vilket 1323 benämns "barwn", så småningom blev det Barfwa till dagens Barva.

Barva har tillhört Öster-Rekarne Härad, men under fram till 1708 tillhörde vi Åkers Härad.

1750: 678 inv., 1775: 767 inv. 1880: 1007 st., 1910: 982 st. och 2010: 310 innevånare i Barva.

Redan första året höll man Hembygdsfest med basar på åsen vid kyrkan med 400 besökare.

Dessa fester hölls på åsen fram till 1946. Varje år fick föreläsningssanstalten 300-400 kr av nettot från hembygdsfesterna.

Föreläsningssanstalten upphörde 1959, fyra år efter att Karl Axelsson flyttat från Barva.

Redan 1932 beslutades att nettot från festerna skulle gå till byggande av ett "Bygdehem". 1933 bildades en kommitté tillsammans med Barva J.U.F för att få detta "bygdehem" till stånd. 1939 kunde man så inviga Bygdegården och 1940 hölls midsommarfesten första gången vid Bygdegården. Senare bildades en stiftelse som ägare av Bygdegården.

Genom ett antal eldsjälars arbete kunde så 1993 Museet invigas. Dit är ni välkomna idag för att själva bedöma om föreningen har lyckats med den målsättning som våra föregångare hade.

Jag vill också nämna om den bok, Kafjärden, som föreningen varit med om att ta fram.

Välkommen med frågor, idéer och framförallt medverkan i vårt arbete framöver.

Rune Johansson, ordförande

Flottarna i Barvalappen

När ni kört väg 900 mot Kjula har ni kanske funderat över vad det är för flottor som ligger i vattnet i Barvalappen.

Barvabladet har frågat Olov Schagerlund vid Lindholms Gärd.

Han säger så här: Det stämmer att flottarna är mina. Där står skyttarna när vi jagar änder. Dels klappar vi upp dem från vassarna, sk. uppflög, och dels står vi där i skymningen när änderna kommer tillbaka från Sörfjärden, sk. kvällssträck. Vi har genomfört fyra jakter i år med gott resultat, och hinner kanske med en sista innan isen lägger sig och vi måste ta upp flottarna för vintern.

Barva kyrka

Platsen där kyrkan ligger kan ha varit en hednisk kultplats dit Barvaborna samlats redan före kristen tid för att fira sin gudstjänst. Kyrkan låg i centrum i den dåtida bygden. Det var här man levde sedan urminnes tider. De mellersta och södra delarna av socknen bestod av skog och kärr och var glest befolkat.

Troligen har det funnits en träkyrka i Barva under första hälften av 1000-talet. I vid slutet av 1100-talet uppfördes en liten stenkyrka. Under 1400-talet byggdes på kyrkans södra långsidas västligaste del, ett vapenhus, som fanns kvar till ombyggnaden på slutet av 1700-talet.

Under 1640-talet byggdes ett nytt kor och en sakristia genom en gåva av drottning Kristina. 1641 beviljades 20 tunnor spannmål i anslag till utvidgning av kyrkan. Detta står i samband med följande händelse: En furstlig persons lik, som fördes från Västerås till Strängnäs för att begravas i Domkyrkan, insattes sista natten i Barva kyrka. Men den enda ingången genom vapenhuset var för trång så man rev ned östra gaveln och altaret. Den furstliga personen var troligen pfaltzgrevinnan Katarina, Karl IX:s dotter, gift med pfaltzgreven Johan Kasimir, mor till Karl X Gustaf och syster till Gustaf II Adolf. Hon dog i Västerås i december 1638 och begrovs den 5 febr 1639. Efter denna hårdhänta behandling måste kyrkan repareras.



Barva kyrka 1684

Nästa stora ombyggnad gjordes åren 1796-97 då de båda korsarmarna tillkom och det gamla brädtaket ersattes av ett tunnvalv. Greve Nils Bonde på Lindholm bekostade ombyggnaden men bestämde också vad som skulle förändras. Någon utvändig förändring har sedan inte vidtagits.

Man hade på traditionellt sätt spåntak på kyrkan och detta byttes ut 1909 mot ett plåttak, som 1968 ersattes med ett koppertak.

Predikstolen är av äldre datum. Den skänktes av Jäders kyrka år 1654.

En genomgripande restaurering gjordes 1909, då gipsslogs brädtunnvalven och försågs med dekorationsmålningar. Den fasta bänkinredningen ersattes med öppna bänkar.

Man tillvaratog en ganska skadad Kristusbild. Enligt traditionen låg den på kyrkans vind och slängdes i en grusgrop och hittades av en gumma för att använda den som ved. Krucifixet från 1450-talet är den äldsta klenoden i kyrkan.

Den senaste förändringen är en invändig ombyggnad 1942, då inreddes norra korsarmen till dopkapell. Dit flyttades också glasmålningen från korfönstret. Då tillkom bl a en ny orgel. Den tidigare orgeln var från 1872 och fanns på en läktare i västra korsarmen.

Minneslunden kom till 2002 och 2008 återinvigdes den gamla dopfunten efter att ha varit försvunnen i 139 år. Kyrkogården fick sin nuvarande storlek vid en utvidgning mot norr 1901.

/Ur Sörmländska kyrkor 78 – Barva kyrka av Henrik Davisson 1946

Kyrkogårdsmuren

De som passerat Barva kyrka den senaste tiden har väl inte kunnat undgå att se vad som pågår. Den ena väghalvan har varit spärrad på grund av arbete med kyrkogårdsmuren.

Bakgrunden till arbetet är att muren med tiden börjat luta mer och mer in mot kyrkogården.



Vad detta egentligen beror på finns olika teorier om. För det första är muren väldigt gammal och har gjort tjänst genom århundraden. Att en eller annan sten kan förskjutas och rasa ur muren händer då och då men har ofta åtgärdats med mindre medel. Nu måste dock en större åtgärd göras då muren rasat in på något ställe. Det har blivit riskabelt att vistas nära muren. Det är hela sträckningen efter Barvavägen arbetet gäller. Det har påbörjats och skall slutföras under 2014.

Vi hoppas, att barvaborna har förståelse för arbetet och visar hänsyn, när vi passerar arbetsplatsen. /Kjell Ivarsson

Barva Hembygdsförenings årsmöte söndagen den 2 mars 2014 kl. 15.00 i Bygdegården!
I samband med årsmötet högtidlighåller vi föreningens första 90-år!
Kl. 15.00 årsmötesförhandlingar därefter förtäring. David Damell kåserar om Barva!
Kaffe/kaka och lottförsäljning. Välkommen!
Bli medlem du också, endast 100 kr/år! Plusgiro 84 75 73-3 Barva Hembygdsförening.
Info: Rune Johansson, 016-93009, barvarune@gmail.com

Ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting!

Ingenting är omöjligt för en Barvabo!

BarvaBygden.se styrelse 2013:

| | | |
|--|------------------------------|--------------|
| Lill Holmström, ordf. | lill.holmstrom66@gmail.com | 070-2202 616 |
| Ann-Sofi Zetterberg Edstein, kassör | annsofi.zetterberg@live.se | 073-6884 049 |
| Annelie Herbst, sekr | anneliendasen@hotmail.com | 070-3921 071 |
| Gustaf Celsing | gustaf.celsing@sveaverken.se | 073-3614 222 |
| Bertil Zentio | zentio.maleri@swipnet.se | 070-5386 813 |
| Tomas Larsson, suppl | tomas@mixaudio.se | 070-3913 020 |
| Lars Larsson, suppl. | larslarslarsson@gmail.com | 070-3068 682 |
| Maud Svensson, adj. BIF | Maud.Svensson@hotmail.com | 070-3985 101 |
| Anne Ivarsson, adj.Barva-bladet/hemsidan | anne.ivarsson@barvabygden.se | 016-92043 |



Vad vill du ha med i Barva-bladet? Kom med idéer och förslag!
Vi vill gärna ha hjälp med bladet!

Känner du någon, som vill ha "Barva-bladet" hemskickat?
Sätt in 60 kr på pg 77 31 43 - 3 (K. Ivarsson) och de fyra kommande numren av
"Barva-bladet" kommer med posten. (2 nr/år.) Glöm ej namn och adress!

BarvaBygden erbjuder Barvavapnet, som dekaler och flaggor i olika storlekar
och priser. 10 kr – 650 kr, kontakta Lill Holmström.

Julmarknad

Barva Bygdegård

Lördagen den 7 december kl. 10.00-15.00

Julmarknad, loppis, café och lotterier mm!
Göran Axelsson underhåller med sång och musik
Hembygdsmuséet öppet kl 10.00 – 14.00!
Åkning efter häst med släde eller vagn!



Välkomna!

Info och bokning av bord Gun-Britt Svensson 016-931 15
loppis Bertil Zentio 016-920 07

Arrangör: BarvaBygden.se med Barvas föreningar i samverkan!



Medlemmar i BarvaBygden.se är alla, som bor i eller är intresserade av Barva och BarvaBygden!